

Με αφορμή την επέτειο των 50 χρόνων λειτουργίας του βιβλιοπωλείου μας ας θυμηθούμε λίγο την ιστορία μας.

Όλα ξεκινάνε κάπου εκεί μετά τον Β' παγκόσμιο πόλεμο στην Αθήνα όπου τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι ήταν ελάχιστοι. Υπήρχε το βιβλιοπωλείο της Εστίας με τους νεότερους Έλληνες συγγραφείς, το βιβλιοπωλείο Ελευθερουδάκη με την γνωστή εγκυκλοπαίδεια, το βιβλιοπωλείο Σιδέρη και ο εκδοτικός οίκος Δημητράκου με το Μέγα λεξικό της Ελληνικής γλώσσας όπου το 1946 τον επέλεξε ο Νικ.Καζαντζάκης για την πρώτη έκδοση του «Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά»!!

Ο ιδρυτής του Δημ.Δημητράκος είχε έναν ανηψιό, τον Δημήτριο Δημακαράκο όπου με το τέλος της σχολικής ηλικίας προσελήφθη στον εκδοτικό οίκο. Εκεί έμαθε το βιβλίο, τόσο από την εκτύπωση του όσο και από την πώληση του. Έτσι, το 1967 αποφάσισε να ανοίξει τα δικά του φτερά και να φτιάξει το δικό του βιβλιοπωλείο στην οδό Πατησίων 32. Ξεσπά η χούντα και τα γεγονότα πολλά. Το 1973, λόγω του Πολυτεχνείου που είναι δίπλα, η φυγάδευση των φοιτητών στο υπόγειο ανάμεσα στις ντάνες των βιβλίων ήταν καθημερινό φαινόμενο. Νύχτα 17^{ης} Νοέμβρη γνωστή σε όλους μας, πτώση της χούντας το 1974. Το 1975 μπαίνει στο μαγαζί ένας φωτογράφος και του προτείνει να αγοράσει ένα φιλμ με φωτογραφίες από την νύχτα της 17^{ης} Νοέμβρη. Πράγματι το αγοράζει ο Δ.Δημακαράκος και αρχίζει και τις εκτυπώνει σε πολλά αντίτυπα και τις πουλά στο βιβλιοπωλείο. Κάποιες μάλιστα τις μεγεθύνει και τις κάνει αφίσες και τις πουλά σε πάγκο στην επέτειο του Πολυτεχνείου τις επόμενες χρονιές. Πολλές από τις γνωστές φωτογραφίες που ξέρουμε σήμερα από εκείνη την νύχτα είναι ανατυπώσεις από εκείνες τις αφίσες, ακόμα υπάρχουν τα αρνητικά στο αρχείο μας.

Περνάνε τα χρόνια και στο ίδιο κτήριο με το βιβλιοπωλείο δημιουργείται το ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ. με τα σεμινάρια λογιστικής και πληροφορικής. Εκεί λοιπόν δίδασκαν οι Εμμ.Σακέλλης, Θεοδ.Γρηγοράκος και Κων.Βαρβάκης όπου έκατσαν και έγραψαν το Ε.Γ.Λ.Σ. όπου μαζί με τους Κώδικες του Νικ.Τότση αποτέλεσαν βιβλία σταθμούς στην λογιστική αλλά και στο βιβλιοπωλείο μας αφού οι σπουδαστές του ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ κατέβαιναν και αγόραζαν τα βιβλία τους και σιγά σιγά μας έμαθε ο λογιστικός κόσμος της εποχής εκείνης. Τότε έκαναν δειλά-δειλά, τα πρώτα τους συγγραφικά βήματα μεγάλα ονόματα της σημερινής λογιστικής που ήταν εισηγητές στα σεμινάρια και είχαν άριστες σχέσεις με τον Δημ.Δημακαράκο.

Δυστυχώς όμως το 1996 άρχισαν τα προβλήματα στο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ και το 1998 έκλεισε. Το κτίριο όμως το πήρε το Σώμα Ορκωτών Λογιστών και το μετέτρεψε σε Ινστιτούτο Επιμόρφωσης των Ορκωτών Λογιστών με καθηγητές μεγάλα ονόματα της σύγχρονης λογιστικής και έτσι συνεχίστηκε η εκμάθηση της λογιστικής σ' αυτό το ιστορικό κτίριο μέχρι και σήμερα.

Έτσι όπως αντιλαμβάνεται κανείς το βιβλιοπωλείο μας είναι άμεσα συνυφασμένο με την λογιστική και την φορολογία όλα αυτά τα χρόνια. Για τον λόγο αυτό ευχαριστούμε τους πελάτες μας που μας στήριξαν και τους υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να διαδίδουμε την γνώση και να προσπαθούμε να βάζουμε ένα λιθαράκι στην επιστήμη της Λογιστικής.